

BROCHURE

Toerusting & Onderwijs

LEVEN IN AANBIDDING

JAARTHEMA 2016-2017



 BAPTISTENGEMEENTE
ONTMOETING



CURSUSAANBOD

Jaarthema 2017	2
Youth Alpha	2
Alpha Cursus	2
Wijkkringen Bijbelstudie	3
Introductiecursus Baptisme	4
Cursus Hebreeuws	4
Thema-avond	4
Woensdag Bijbelstudies	5
Rondom 25 Bijbelstudie	5
Marriage Course	6

INFORMATIE:

- Kijk ook op:
www.bgontmoeting.nl
- Taakveldoudste:
Alex Mons
- Voorganger:
ds. Wietse van der Hoek

 BAPTISTENGEMEENTE
ONTMOETING

Jaarthema 2016-2017

Het jaarthema 'Leven in Aanbidding' is ontstaan vanuit het verlangen om de gemeente te laten groeien in dienstbetoon in het dagelijks leven vanuit een hartgesteldheid die gericht is op het eren, dienen en volgen van onze Heer Jezus Christus. Het accent ligt op het woord 'leven'.

De term 'aanbidding' wordt vaak gekoppeld met een bepaalde stijl van muzikale worship of slechts een geestelijke vorm van God beleven, terwijl Gods woord het begrip breder trekt naar alle aspecten van ons leven. Het gaat om een hartsgesteldheid van waaruit je leeft, beslist, verlangt en dient.

De kerntekst voor het jaarthema is **Mattheüs 25: 34 – 36**. Deze tekst zal de rode draad vormen voor het hele jaar.

³⁴ Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. ³⁵ Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. ³⁶ Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

Deze tekst tekent de situatie van de gelovigen in Christus, die hun geloof hebben omgezet in aanbidding in de praktijk.

Het is van belang deze tekst niet al te snel te vergeestelijken, maar serieus te nemen zoals deze er staat. Het gaat hier letterlijk om de daden die gedaan zijn in het aardse leven. Aan de andere kant ligt het gevaar in deze tekst om te denken dat ons heil te verdienen is door het doen van goede werken. Het Nieuwe Testament leert ons duidelijk dat de goede werken een vrucht mogen zijn van het goede werk dat Christus ons gebracht heeft door Zijn lijden, sterven en opstanding.

Hart, hoofd en handen zijn daarom onlosmakelijk verbonden in het doen van goede of kwade werken.

YOUTH ALPHA 'JIJ EN GELOVEN...'

Wanneer? Vrijdagavonden, datum nog vaststellen
18.30 – 21.30 uur

Waar? Wordt bekend gemaakt

Kosten? Gratis

Leeftijd? 15 t/m 20 jaar

Vraag jij je wel eens af of er meer is? Of heb je andere vragen over het christelijk geloof? Kom dan naar de Youth Alpha-cursus. Daar kun je al je vragen kwijt. Op een leuke en ontspannen manier ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Lijkt het je wat? Geef je dan op en kom vrijblijvend kijken of dit iets voor jou is. Van harte welkom! Iedere avond heeft een vaste indeling: samen eten, luisteren naar een inleiding en overdenken in vaste gespreksgroepjes.

Aanmelden / info? Annet van Vliet: annetdereus@gmail.com



ALPHACURSUS

Wanneer? Dinsdagavonden vanaf 24 januari 18.00 – 21.30 uur

Waar? Gebouw Ontmoeting

Kosten? Gratis

Helaas wordt de afstand tussen maatschappij en kerk steeds groter. Mensen weten niet meer wat de Bijbel is, wie Jezus is of wat het betekent om Christen te zijn. Speciaal voor dit doel is de Alpha-cursus opgezet. Daar kunnen mensen hun (kritische) vragen over het geloof kwijt. Ken je iemand die met vragen over het Geloof rondloopt; nog hem of haar eens uit voor deze cursus!

Op een leuke en ontspannen manier wordt in 10 avonden uitgelegd wat het christelijk geloof inhoudt. Lijkt het je wat? Geef je dan op en kom vrijblijvend kijken of dit iets voor jou is. Van harte welkom!

Het mooiste is natuurlijk als je samen met iemand anders komt. Een vriend, een vriendin, buurman of buurvrouw!

Iedere avond heeft een vaste indeling: samen eten, luisteren naar een inleiding en overdenken in vaste gespreksgroepjes.

Aanmelden/info?

Daan van Dokkum : daanenbetsiebaptist@gmail.com
Jeanne Abbing : ja.abbing@chello.nl



GEMEENTE BIJBELSTUDIES

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

In dit zendingsbevel lezen we drie onderdelen;

- (1) Ga heen; de zending en opdracht om mensen te onderwijzen en te dopen
- (2) Hun lerend; de opdracht om te verdiepen; tot Bijbelstudie
- (3) En zie...; de troostvolle woorden dat Hij altijd bij ons zal zijn!

Samen kerk zijn, betekent ook samen Gods woord bestuderen en met elkaar delen.

Verspreid over de regio Arnhem komen gemeenteleden en -vrienden bij elkaar om elkaar te ontmoeten, lief en leed te delen en elkaar te versterken.

Bijbelstudie en gebed hebben tijdens deze bijeenkomsten een centrale plaats.

De Bijbelstudies worden om de week gehouden, in de even weken.

Aanmelden / info?

Zie contactpersonen in de tabel of

Alex Mons: a.mons@planet.nl



Bijbelstudies	Contactpersoon	Kernwoorden
Wijkkring 1	Daan van Dokkum	Pastoraal, omzien naar elkaar, de Bijbel centraal, bewogen, wijkgericht
Wijkkring 2	Marcia Morpey-Bakker Michel Brohet	Gezellig, omzien naar elkaar, de Bijbel centraal, veel tijd voor elkaar, bewogen, wijkgericht
Wijkkring 3	Joop Brongers	Gezellig, omzien naar elkaar, de Bijbel centraal, veel tijd voor gebed, veel tijd voor Bijbelstudie, wijkgericht
Wijkkring 4	Ed & Nel Commerel	Gezellig, omzien naar elkaar, de Bijbel centraal, veel tijd voor elkaar, bewogen, wijkgericht
Wijkkring 5	Peter & Geeske Leunen	Gezellig, pastoraal, studie, omzien naar elkaar, veel tijd voor elkaar, veel tijd voor Bijbelstudie, bewogen, wijkgericht, combi tussen een spelletjesavond, christelijke film kijken, tot diep met de neus in de Bijbel.
Wijkkring 7	Thijs Hessels	Gezellig, pastoraal, studie, omzien naar elkaar, de Bijbel centraal, veel tijd voor gebed, veel tijd voor elkaar, veel tijd voor Bijbelstudie, bewogen, liefdevol, knuffelig, baldadig
Rondom dertig	Elmer & Ingeborg Krijger	Gezellig, omzien naar elkaar, veel tijd voor gebed, veel tijd voor elkaar, veel tijd voor Bijbelstudie, ondersteu-

INTRODUCTIEAVONDEN 'BAPTISTEN'

Wanneer? 10 okt, 16 jan, 29 mei
18.30—21.30 uur

Waar? Ontmoeting

Kosten? Gratis

Wie zijn wij? Wat geloven wij? Wat doen wij?

Daar willen we graag antwoord op geven.

Deze avonden zijn bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in Baptisten in het algemeen of in de Baptistengemeente 'Ontmoeting' in het bijzonder en daarom meer willen weten over de identiteit van de gemeente. Deze cursus duurt slechts één avond, maar wordt op verschillende momenten gedurende het jaar gegeven.

Tijdens deze avonden willen we graag laten zien wat Baptisten zijn en waar wij als gemeente voor staan. Omdat gastvrijheid en samenzijn voor ons belangrijk zijn, bieden we de deelnemers als start van de avond een maaltijd aan. Samen eten is elkaar informeel leren kennen en elkaars leven delen. Na de maaltijd volgt er een presentatie over de gemeente en is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Tijdens deze avond komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

- ♦ Wat geloven Baptisten en hoe is dit zo gekomen?
- ♦ Hoe kijken Baptisten tegen de doop en het lidmaatschap aan?
- ♦ Wat betekent het om lid te zijn van de Baptistengemeente 'Ontmoeting'?
- ♦ Hoe ziet het gemeentelven er uit en wat is er allemaal te doen?
- ♦ Hoe geven we leiding aan de gemeente en wat is de rol van de gemeenteleden hier in?

Aanmelden / info?

Wietse van der Hoek : voorganger@bgontmoeting.nl

Alex Mons : a.mons@planet.nl



CURSUS HEBREEUWS

Wanneer? 16 nov, 30 nov, 14 dec, 25 jan, 8 feb, 22 feb
Aanvang 19:30 uur

Waar? Ontmoeting

Kosten? Mogelijke kosten €75 voor zes lessen, plus €29,50 voor lesmateriaal (niet verplicht)

Er wordt dit seizoen, in samenwerking met het Joodse studiehuis Reshiet, een cursus Hebreeuws gegeven. Doel is om de letters te leren lezen en een aantal woorden te begrijpen. Dit geeft een mooie basis om het woord van God beter te leren begrijpen.

De ALEPH cursus, legt de basis in 6 avonden (!) en is een sterke aanrader voor iedereen die de Bijbel (Tenach) in het Hebreeuws wil leren bestuderen. De cursus wordt vanuit Israël gegeven via een Skype verbinding..

Werkmateriaal is het boek, dat besteld kan worden op de website www.studiehuisreshiet.nl Dit is aan te raden, maar helemaal niet verplicht. Je kunt Dag 1 vast op de site lezen om daarmee tot een keuze te komen om het boek wel of niet aan te schaffen, het kost 29,50. Tijdens de lessen schrijven we veel en we verwachten dat men aantekeningen maakt.

Aanmelden / info? Wietse van der Hoek : voorganger@bgontmoeting.nl



WOENSDAG BIJBELSTUDIES

- Wanneer?** Op de woensdagen in de oneven weken
10:00—11:45 Vanaf woensdag 28 september
20:00—21:45 Vanaf woensdag 12 oktober
- Waar?** Ontmoeting
- Kosten?** Gratis



De Woensdag Bijbelstudies worden ook het komend seizoen weer gegeven. Op veler verzoek zullen deze studies ook in de avonden gegeven worden. De Bijbelstudies zullen aansluiten op het jaarthema.

Om te voorkomen dat deze studies door het wijkkringenwerk heenlopen, zijn deze Bijbelstudies op de woensdagen in de oneven weken. De wijkkringen zullen in de even weken bij elkaar komen.

Aanmelden / Info? Aanmelden is niet nodig. Informatie bij Wietse van der Hoek

***19** Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. **20** En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.*

THEMA-AVOND CREMEREN OF BEGRAVEN & DONOR-CODICIL

- Wanneer?** Zondag 27 november, van 20:00 —21:30
- Waar?** Ontmoeting
- Kosten?** Geen kosten



'Na mijn dood....' Het is misschien niet het leukste thema om over na te denken. Toch is het belangrijk om te weten waar je vóór staat. En niet alleen jij, maar ook je nabestaanden. Heb je wel eens nagedacht over de keus tussen begraven en cremen? Weet je ook wat de Bijbel daar over zegt? En als het gaat om donoregistratie of het accepteren van een donortransplantatie. Heb je daar wel eens over nagedacht?

Dat nadenken hoef je niet alleen te doen, maar dat kunnen we ook samen. Bijvoorbeeld op de thema avond op 27 november om 20.00 uur. Wees welkom, hoe jong of oud je ook bent!

Aanmelden / info? Aanmelden is niet nodig. Informatie bij Wietse van der Hoek

KRING & BIJBELSTUDIE “RONDOM 25”

- Wanneer?** Vanaf 27 september
- Waar?** Bij Roel & Annet van Vliet
- Kosten?** Geen kosten

Een kring met leeftijdgenoten, een kring rondom de Bijbel. De eerste avond wordt begonnen met een gezamenlijke maaltijd. De avonden worden door de deelnemers voorbereid. Geef vooral ook zelf aan wat je van een avond verwacht! Zo probeert de groep tot een goede mix voor iedereen te komen.

Aanmelden / info? Roel van Vliet: roelvanvliet@live.nl



MARRIAGECOURSE

- Wanneer?** Voorjaar 2017 met een gezellige romantische afsluiting!
- Waar?** Ontmoeting
- Kosten?** €90,00 per echtpaar, inclusief cursusmateriaal, 7 romantische diners, hapjes, drankjes en meer!

Als je wilt werken aan een sterke en blijvende relatie, is deze cursus echt iets voor jou. Misschien geef je je relatie een dikke voldoende, misschien ook niet, maar je relatie kan altijd beter. De Marriage Course draagt daar graag aan bij.

De cursus is op christelijke uitgangspunten gebaseerd, maar heel praktisch en waardevol voor ieder stel. Met of zonder christelijke achtergrond, iedereen is welkom!



Onderwerpen:

- ◆ Sterke fundamenten leggen
- ◆ De kunst van het communiceren
- ◆ Conflicten oplossen: omgaan met boosheid en elkaars verschillen ontdekken
- ◆ Kracht van vergeving
- ◆ Impact van familie
- ◆ Goede seks: vriendschap en seksualiteit
- ◆ Liefde in actie

Hoe zien de avonden eruit?

Na een gezellig diner worden er korte inleidingen op DVD getoond. De inleidingen worden afgewisseld met oefeningen en vragen, die jullie met z'n tweeën bespreken in een afzonderlijke kamer of zithoekje, aan de hand van een werkboekje. Je hebt aansluitend de tijd en de ruimte om samen te praten over onderwerpen waar je in de drukte van het dagelijks leven misschien weinig aan toekomt. Tussendoor wordt gezorgd voor een drankje en een hapje.

- Aanmelden / info?** Janny en Jan Oskam : jannyoskam@chello.nl
Mirjam en Jaco Groenewoud : mjenkids@kpnmail.nl

KOSTEN VOOR STUDIES

Bij een aantal cursussen of studies wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. Het is al jaar en dag beleid in onze gemeente dat kosten nooit een excuus mogen zijn om niet aan een studie mee te doen.

Mocht je geïnteresseerd zijn om een cursus of studie te volgen, maar de kosten lijken een probleem, neem dan contact op met de voorganger, ds. Wietse van der Hoek, of br. Alex Mons.